



Wijk Wijzer

• **KwartaalBlad** •
• van **Wijkvereniging Damsigt** •
• voor de Buurten uit **Wijk 7** •

• Damsigt • Sijtwende 3+4+5 • Park Leeuwensteijn •
• Kleurenbuurt • Rode Pannenbuurt • Verzetsheldenwijk •

Jaargang 31 • Nummer 4 : Winter 2013

De WijkWijzer in 2014

Peter van der Breggen blikt terug:

In de zomer van 2010 verscheen er een noodkreet van mijn hand om redacteurs voor de Wijkwijzer te werven. Dit ging over Zwitserse bergen, wijkverenigingen en hoe je onder verschillende omstandigheden met elkaar communiceert. Het verband ben ik eerlijk gezegd ook kwijt, maar het heeft o.a. het aantreden van de huidige hoofdredactrice Sanja Duijvestijn tot gevolg gehad. Inmiddels heeft Sanja er ruim 3 jaar opzitten en ze heeft aangegeven nu definitief te gaan stoppen.

Vanuit het verleden naar de toekomst

De 'Wijkkrant' is gestart in 1982 te oordelen naar de oudste wijkkrant 'Dam-zicht' uit 1991 die ik in mijn bezit heb (heeft iemand nog oudere?). Hierop staat vermeld dat het de 9e jaargang was toen. In 1991 kon je in het wijkgebouw naar de jongerensoos, de 'trekschuit' (ouderensoos), je kon bloemschikken, paasstukjes maken en er was een 'elektro-klub'.

Onze vereniging heette toen 'Stichting Damsigtactiviteiten' en sleutelfiguren waren toen Huub van Blijswijk, Diny Bronsvort, Georgine Bulterman, Marco van Eijk, Piet Popping en last-but-not-least: Trudy Cleophas. Advertenties waren van Drogisterij Damsigt (familie Hogendoorn), Angenent (verf), Slappendel, Slagerij van den Berg, Furore (hé!) en we reden toen nog allemaal in een Nissan van Valkenbosch.



Laatste rustplaats van de WijkWijzer?

Uitnodiging

**aan alle Buurtbewoners
[voor leden en niet-leden]**

Nieuwjaars ontvangst

**in WijkGebouw
'De Boot'**

**donderdag
2 januari 2014
vanaf 20:00 uur**

'Maar ach, wat leg ik toch te drome. De wijk is door de jaren zoov varandâht. Tgaat mè toch allemaal veel te vlug jôh'.

Gelukkig lees ik in het AD van zaterdag 16 november (blz. 2): 'Helft jongeren is Facebook beu.'
Yés! Nieuwe kansen voor ouderwetse sociale media. Stel u voor: uw kinderen vechtend rollebollend door de gang, waar net de nieuwste WijkWijzer op de mat is gevallen!

Dat is toch wel beter dan dat we straks in processie met alle leden achter de baar de WijkWijzer naar zijn laatste rustplaats aan de Rode Laan moeten dragen? >

< vervolg op blz. 15

BuurtBlad • BladWijzer

verder in deze uitgave:

- Van het Bestuur > B 03
- Winkelvisie Damsigt > B 05
- Een dag uit het leven > B 07
- Cursus Calligrafie > B 09
- Klein Plaspoelpolder > B 10
- Uit in De Kajuit > B 13
- Raadrubriek > B 14
- Colofon & Column > B 16

Wijkvereniging • Damsigt

Van de Redactie

Fietsend door de wijk denk ik aan mijn laatste samen te stellen WijkWijzer. En aan u de lezer, degene waar wij het immers allemaal voor doen. Over het algemeen was u tevreden, zo bleek uit een gehouden enquête.

Een enkeling daar gelaten, die aangaf de WijkWijzer als kattenbakvulling te gebruiken. Wel eerlijk. Reacties die wij mochten ontvangen waren over het algemeen positief, op één keer na. Een boze brief kwam bij het bestuur binnen over een artikel van Pim van der Lek. Dit naar aanleiding van een suggestieve opmerking over de architect Kropholler en ons Gemeentehuis. Die Pim, hij zocht bewust de confrontatie op, naar later bleek.

In een vroege ochtend herfstzon, ben ik op weg om foto's te maken voor mijn rubriek 'Zomaar een huis'. Het interview is 's avonds afgenomen, te donker voor foto's. Vanmorgen schijnt de zon, wat een bof.

Wat gaat de winter ons brengen?
Wat gaat de toekomst ons brengen?

Hopelijk een enthousiaste hoofdredacteur en een gemotiveerde penningmeester. Want ook een penningmeester wordt gezocht, zo wisten de volgers van de Damsigt Group op LinkedIn en de lezers van de wijk site al.

U raakt meer en meer betrokken bij de wijk. Getuige de druk bezochte Buitenspeeldag en (tegenwoordig) Koningsdag. En wat te denken van de super opkomst op de Toen & Nu thema avond van de Kajuit! Hoop doet leven.

In 2010 bestond het bestuur van uw wijkvereniging slechts uit twee man: Benno van Grafhorst (voorzitter) en Peter van der Breggen (penningmeester). Mirjam Blom was het brein achter de WijkWijzer. Philippe Hubè verzorgde de vormgeving.

Een noodkreet van dezelfde penningmeester hielp één schaap over de dam: moi! En u kent het spreekwoord... Het bestuur is blij met de aanvullingen nadien: Marlise Hof, Ton van Kasteren, Theo Senden en recent Vera Holman kwamen de gelederen versterken. Paul de Goede, Pim van der Lek en Jolanda Zuydgeest, de redactie.

De noodkreet was dus niet tegen dovemans oren, vandaar een nieuwe poging!

Immers: vele handen maken licht werk, om alweer in de spreekwoordelijke sfeer te blijven.

De insteek is om de WijkWijzer te continueren. Tot een hoofdredacteur gevonden is, kan kopij worden aangeleverd bij de wijksecretaris en toekomstig eindredacteur:

Marlise Hof: <marlise@telfort.nl>.

Het ligt in mijn bedoeling om door te gaan met mijn rubriek. Ook heb ik plannen voor een nieuw item: 'Een hond en zijn baas'. Uit reacties blijkt namelijk dat u het leuk vindt om meer te lezen over de bewoners zelf in onze wijk.

Een bedankje voor het in mij gestelde vertrouwen aan adverteerders, bestuur, kopij aanleveraars, redactie en natuurlijk aan u!

Het ga u goed...

Veel leesplezier gewenst!
Hartelijke groet,
Sanja Duijvestijn ✨
E <sanja@deduifjes.nl>

Drukkerij Excelsior

- Theems 6 (Forepark) 2491 BP Den Haag
- Telefoon 070 - 327 01 94
- Telefax 070 - 320 46 96
- Postbus 14 2260 AA Leidschendam
- info@drukkerijexcelsior.nl
- www.drukkerijexcelsior.nl

- Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour
- Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)
- Print- en copy service in zwart-wit of kleur
- Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een kijkje op onze website.

www.drukkerijexcelsior.nl





Berichten van het Bestuur

U ziet het er misschien niet aan af, maar dit is een bijzondere WijkWijzer! Het is namelijk het laatste nummer met Sanja Duijvestijn als hoofd-redacteur en Philippe Hubèr als vormgever. Beiden hebben zij zich jarenlang ingezet voor de WijkWijzer en het is dan ook op z'n plaats om hen namens het bestuur hiervoor heel hartelijk te bedanken!

Maar zoals dat gaat met vrijwilligers: ze komen en gaan. Na een bepaalde periode is het tijd voor andere bezigheden, andere hobby's, andere prioriteiten. Ik weet er alles van; ik ben zelf al heel lang vrijwilliger en heb al voor diverse organisaties gewerkt. Dus ik ken beide kanten: ook die van stichtingen en verenigingen die er elke keer maar weer een draai aan moeten geven als er weer een medewerker vertrekt.

Wat de WijkWijzer betreft: het bestuur is in zee gegaan met de Stichting MEO (www.stichting-meo.nl) en gaat aan de slag met een softwarepakket dat 'leken' in staat moet stellen om, zonder ingewikkeld ontwerpprogramma, een fraai blad samen te stellen. We zijn druk bezig om dit onder de knie te krijgen.

Dus de komende WijkWijzer zou er wel eens heel anders uit kunnen gaan zien.

Ook neemt de Stichting MEO het advertentiebeheer op zich. De huidige adverteerders worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Maar: we hebben wel dringende behoefte aan iemand die de redactie wil komen versterken en daarbij het liefst de coördinerende taken van een 'hoofdredacteur' op zich zou willen nemen. Dit kan ook na een tijdje eerst als 'gewone' redacteur (oftewel stukjesschrijver) te hebben meegedraaid. En het kan sowieso in samenwerking met iemand van het bestuur. Ikzelf zal de eindredactie op me nemen (dus meer de tekstcorrectie), maar iemand die - op termijn - de 'WijkWijzerkar' wil komen (mee)trekken is meer dan welkom!

Dan is er ook nog steeds de vacature van penningmeester. Deze job gaat niet alleen om de cijfertjes, maar vooral ook om het deel uitmaken van het wijkbestuur en met ons meedenken. Kortom: een uitgelezen kans om wijkgenoten te leren kennen en uw steentje bij te dragen aan het welzijn van onze mooie wijk!

Verder zijn we ook nog op zoek naar iemand die een nieuwe website voor de wijkvereniging kan ontwerpen. Eentje die het bestuur gemakkelijk zelf kan bijhouden, zonder kennis van html. Ziet u dit zitten of kent u iemand die dit voor ons zou kunnen doen? Meld het ons!

U ziet het: de wijkvereniging is volop in beweging. We roeien enthousiast met de riemen die we hebben, maar we hebben wel af en toe nieuwe riemen nodig!

Dus leest u met plezier de WijkWijzer, wilt u dat het wijkgebouw De Boot (eigendom van de wijkvereniging) kan blijven 'drijven' en vindt u het belangrijk dat er een wijkvereniging is in Damsigt?

Meld u dan aan als vrijwilliger. Het is de moeite waard!

Hartelijke groet
namens het bestuur,

Marlise Hof,
secretaris ✨



Bestuur Wijkvereniging Damsigt:

Ton van Kasteren,
Marlise Hof,
Peter van der Breggen,
Theo Senden,
Benno van Grafhorst,
Vera Holman. ✨



Mededeling verhuur De Boot

Als gevolg van enkele minder prettige ervaringen heeft het bestuur het volgende besloten om onregelmatigheden in de toekomst te voorkomen:

Wijkgebouw De Boot kan voor feestjes, bijeenkomsten e.d. worden gehuurd uitsluitend door leden van Wijkvereniging Damsigt. Dit zijn dus per definitie mensen die in Damsigt wonen (wijk 7) of eventueel hebben gewoond en een binding hebben met de wijk. De huurprijs van € 70 per dagdeel blijft ongewijzigd. Wel wordt er een borg van € 50 in rekening gebracht. Na inspectie en goedkeuring van de achtergelaten ruimte wordt de borg binnen een week teruggestort.

Meer informatie vindt u op: <www.damsigtwijk.nl>, onder 'Verhuur wijkgebouw De Boot'.

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam	m v
straat	
pc+plaats	
telefoon	e-mail
Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage [van € 15,00 jaar] over te maken op ING-Bank Rekening nr 1856876 of Bank Rekening nr 887511309, ten name van Wijkvereniging Damsigt	
plaats	datum
handtekening	> aub. uitknippen en opsturen naar: De Ledenadministratie, Opwijkstraat 5 · 2272 BC Voorburg

ELKE DONDERDAG

ELKE VRIJDAG



**2+1
gratis**

Brood naar keuze

Actie geldt voor alle broden van 800 gram



**2° zak
halve
prijs**

**Witte, Bruine en/of
Krentenbollen**



Fred van Gijtenbeek Website: www.fredvangijtenbeek.nl Welkom Werkzaamheden Contact
Email: fred.van.gijtenbeek@hccnet.nl

Welkom bij ons Comforthuis
Thuis. Een plek om het je gemakkelijk en comfortabel te maken. Een plek ook om het aangenaam te hebben en ultiem te rusten. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn, door te zorgen voor comfort, gemak en veiligheid, iedere dag opnieuw.

Klik voor meer informatie over onze producten en werkzaamheden op de verschillende navigatieknoppen.

Fred van Gijtenbeek Damsvishuisstraat 44 | 2272 XR Voorburg | Tel. 070-3663607 | Fax: 070-3000794 | E-mail | Website **UW COMFORTINSTALLATEUR**

Winkelvisie Damsigt



Een paar jaar geleden zijn wij (mijn gezin en ik) vanuit Den Haag in het Voorburgse Damsigt neergestreken. Damsigt is een hele fijne woonbuurt en in heel veel opzichten scoort het positief ten aanzien van mijn vorige woonstekje. Ik heb er alleen aan moeten wennen dat de winkels uit de wijk zijn verdwenen en dat de supermarkten op zondag dicht waren.

Wat een zeurpiet, hoor ik u zeggen. De Albert Heijn in Leidsenhage is bereikbaar op maximaal vijf minuten fietsen en hij is standaard open van acht uur 's morgens tot en met tien uur 's avonds. Zeker, maar wat je gewend bent bepaalt je standaard. En zo waren wij gewend geraakt aan boodschappen doen op zondag. Wat je er principieel ook van mag vinden, praktisch is het wel.

Wanneer beide partners werken, de kinderen zich uitputten in sporten, hobbies en wat dies meer zij, is de zaterdag al snel gevuld met andere dingen. De zondag is dan een hele prettige uitwijkdag om groente, chips en pakjes Wicky in te slaan.

En als ik in de winkel om mij heen kijk, dan sta ik zeker niet alleen in mijn standpunt. Dat was na de verhuizing even een 'reality check'. Ineens was het niet meer zo vanzelfsprekend. Er was in het begin een ritje naar het Haagse Mariahoeve voor nodig om de boodschappenkar te vullen.

In Leidschendam-Voorburg trekt men in stapjes bij. Het kan ook bijna niet anders. Je moet in een verstedelijkte regio één beleid hebben voor openingstijden. Verschil moet er zijn, maar je moet het verschil wel uit kunnen leggen.

Via een proef met een verlengde avondopenstelling is 'onze' Albert Heijn nu weer het grootste deel van de zondag open.

Sowieso is er in Leidsenhage van alles gaande. De eigenaar van het centrum, Unibail-Rodamco is een extreme make-over aan het voorbereiden. En het wordt allemaal groot en glimmend een luxe 'Shoppers Paradise' dat mensen ver uit de regio naar onze gemeente gaat trekken.

Word ik daar blij van? Dat vertel ik wel wanneer het helemaal af is. Voorlopig wil ik een alternatief voorstellen waar ik wél heel blij mee zou zijn. Ik houd van kleinschaligheid, van kwaliteit en van het minder strikt scheiden van wonen en winkelen.



Zo ben ik erg gecharmeerd van het model van 'De Fred', de Frederik Hendrikstraat in het Haagse Statenkwartier. Een mooie winkelstraat gevuld met aantrekkelijke winkels.

Er is een Franse patissier, een delicatessenwinkel, een boekwinkel, broodjeszaken, een kaaswinkel, een bloemenkiosk et cetera.

En natuurlijk is er ook gewoon een Albert Heijn. Kan dat ook niet in Damsigt? Nee, natuurlijk kan dat niet. Dit is niet het Statenkwartier. En met een loei van een winkelcentrum om de hoek is dat model hier ook niet levensvatbaar.



Maar een klein beetje Fred, is dat niet mogelijk? Ooit hebben er negen winkels in de Opwijkstraat gezeten. Er zat een buurtwinkel in de Damsigtstraat en een slager in de Essesteijnstraat.

Alleen de bakker is nu nog over. Maar die wordt behoorlijk goed bezocht. Stel eens voor dat de verswinkels weer terug zouden komen. Bijvoorbeeld weer een slager en een kaasboetiek. Een toko zou ik zeker niet verkeerd vinden. Of een winkel met Mediterrane hapjes. En om het af te maken een lunchroom en een espressobar. Het bestemmingsplan laat het toe, zowel het bestaande als het nieuwe ontwerp.

Dus de 'bottleneck' is vooral het zoeken naar kandidaat-ondernemers die het aandurven.

Natuurlijk verwacht ik niet dat kleine zelfstandigen zeven dagen per week open zijn. Ik zal regelmatig de zondagse rit naar AH Leidsenhage maken. Maar ik spreek dan wel af, dat wat ik in de wijk kán krijgen daar ook koop.

En zo krijgt iedereen wat.

Paul de Goede

∴





Het eindexamen staat in **juni 2014** voor de deur! Neem het zekere voor het onzekere en kies als voorbereiding daarop voor een professionele stoomcursus in één of meerdere examenvakken!

WWW.STOOMCURSUS.NL

EXAMEN TRAINING

WWW.STOOMCURSUS.NL

BIJLES HUISWERKBEGELEIDING

Voor meer info of inschrijven, kijk op:
www.blom-studiecentrum.nl




Op zoek naar **kinderopvang**?

Skon kinderopvang heeft diverse locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang in Voorburg, Leidschenvveen en Den Haag.

Bezoek www.skon.nl voor uitgebreide informatie.

Skon kinderopvang is een landelijke organisatie met 200 kinderverblijven en biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Onder de naam 'de blauwe' heeft skon eigen kinderverblijven. Al deze verblijven zijn ISO/HKZ gecertificeerd.



de **blauwe bever**
dagopvang en bso
harrît freezerhof 377
2492 jc den haag
tel. 070 317 90 79



de **blauwe kinkajou**
dagopvang en bso
jaap hoekdreef 34
2492 js den haag
tel. 070 301 27 10



de **blauwe waterhoen**
bso
eendenplein 4
2492 nz den haag
tel. 070 444 50 22



de **blauwe zebra**
dagopvang en bso
loolerslaan 7
2272 bg voorburg
tel. 070 387 72 31

onderdeel van:
skon
kinderopvang
Net zo ondernemend als kinderen



I-TIME

Praktijk voor counseling & coaching

Tijd en ruimte voor jezelf

www.itimecounseling.nl

Te druk? Meer balans? Een meer effectieve focus?
Hoe wilt ú verder?
Wanneer u er alleen of met uw directe omgeving niet uit komt, probeer dan een volgende stap.

**Onder professionele begeleiding
naar het realiseren van uw wens!**

I-TIME helpt u bij de verandering!
Om uit te vinden of de begeleiding bij u past, of er een click is, of om te ervaren wat begeleiding u kan opleveren, is de eerste sessie kosteloos.

Geïnteresseerd?
Neem geheel vrijblijvend contact op met:
Esther Adriaanse; T: 06 51448868;
E: info@itimecounseling.nl

Het leven is al complex genoeg, gun uzelf begeleiding!



Bloemen
Kamer- en tuinplanten
Bloemwerk
Aarde en meststoffen
Potterie (binnen en buiten)

Openingstijden:
Woensdag 8.00 t/m 18.00
Donderdag 8.00 t/m 18.00
Vrijdag 8.00 t/m 18.00
Zaterdag 8.00 t/m 17.00



Furore Bedrijfsplanten
Hydrocultuurbeplanting
Onderhoud van bedrijfstuinen
Verzorging en onderhoud van planten

www.bedrijfsplanten.nl
Remco Akkerhuis 06 - 517 517 20

Een dag uit het leven van... **Astrid van den Broek**

Jolanda Zuydgeest wist haar te strikken:
Astrid van den Broek, getrouwd met Mark en in het rijke bezit van 3 dochters: Babs (10 jaar), Rosa (8 jaar) en Maud (net 6 jaar).

Astrid vertelt:

☞ Het is een gezellig en druk huishouden. Om 7 uur gaat de wekker. Dankzij de wintertijd is het nog donker. Donker of niet, het is de hoogste tijd om in actie te komen. Ik maak het ontbijt en vul de lunchtrommel-tjes. Mark brengt de kinderen naar school. Ik maak het huis even netjes en vertrek naar mijn werk.

Sinds januari ben ik mede-eigenaar van kindercadeauwinkel 'Caatje Hoeraatje' in Wassenaar.

Aangekomen in de winkel kan ik meteen aan de slag.

Vandaag staan we samen, want in deze tijd van het jaar zijn er heel wat dozen uit te pakken. Het blijft spannend wat er allemaal in de dozen zit, want de bestelling is alweer een tijdje geleden gedaan! Alles prijzen en er een plekje voor zoeken, tussendoor klanten advies geven, cadeautjes inpakken.

Mijn meiden vinden het trouwens fantastisch, een heuse winkel.

Af en toe mogen ze nieuwe knutselpakketten uit proberen, of lekker winkeltje spelen als we gesloten zijn. Ook geven zij advies wat ik in zou kunnen kopen. De keerzijde is dat ik minder vaak thuis ben.

Gelukkig hebben we hele leuke oppassen en natuurlijk ook papa!

Zo is het vandaag zijn beurt. Terwijl ik in de winkel sta, haalt Mark om 15:15 uur Maud uit school. Babs en Rosa blijven nog even, zij hebben zangles van Kees Sybrandy. Ze vinden het heerlijk om lekker te zingen.

De dag vliegt voorbij, om 17:30 ruim ik op en sluit de winkel.

Thuis aangekomen, schuif ik snel aan tafel bij de rest van de familie. Gezellig samen eten en even kletsen met elkaar. Als Rosa en Maud in bed liggen, maak ik een cappuccino en overhoor ik Babs voor haar proefwerk Aardrijkskunde.



Gelukkig heeft ze het al aardig geleerd.

Nog even de laatste mailtjes beantwoorden en een bestelling doen voor een klant.

Samen met Mark drink ik nog een wijntje en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag.

Morgen weer een nieuwe dag! ☺

Astrid van den Broek ::

Damsigt Golftoernooi

Marijke Dekker winnaar 2e Damsigt Open

Het 2e Damsigt Open op 6 september jl. was wederom een gezellige en succesvolle golfwedstrijd tussen bewoners van de Damsigtstraat en omgeving op de Rijswijkse Golfclub. Met Marijke Dekker als winnares van de 1e prijs en daarmee dus de Damsigt Open wisselbokaal.

Het Damsigt Open vond plaats op de 1e vrijdag na de schoolvakanties.

Titelverdediger Bram Morkink (11 jaar) kon er helaas niet bij zijn.

Hij had zich (net als zijn broer Joep) geplaatst voor de finale van de NGF Jeugdturen en omdat die de volgende dag om 8 uur in Veendam startte viel dat niet te combineren.

Het aantal deelnemers was iets lager dan in 2012 maar het was minimaal zo gezellig. Naast oude bekenden waren er dit jaar ook een aantal nieuwe gezichten te bewonderen.

Er zit veel golftalent in onze wijk. En dan heb ik het niet alleen over jeugdspelers.

De weergoden waren ons goed gezind. Vlak voor de start was het nog even noodweer. Maar 5 minuten voor de starttijd van 18 uur brak de zon door. Wij hebben in 4 flights gespeeld en het is ons gelukt om net voor het echt donker werd de laatste, 9e, hole te spelen. Dit keer waren het 3 dames die in de prijzen vielen:

1. Marijke Dekker
2. Geertje de Wit
3. Claudia Favier (10 jaar).

Na afloop hebben wij gezellig een drankje gedronken op het terras en daarna gezamenlijk gegeten en plannen gemaakt voor de volgende editie.

Belangrijk om te weten is dat de winnaar de volgende editie organiseert en dat we ook graag op andere banen in de omgeving willen spelen :).

De datum voor het 3e Damsigt Open hoopt Marijke begin 2014 vast te kunnen stellen.

Als je een uitnodiging via de mail voor het volgende Damsigt Open wilt ontvangen stuur dan een mail naar: damsigtopen@gmail.com. Uiteraard zal er t.z.t. ook via Facebook, LinkedIn en de WijkWijzer een aankondiging worden gedaan.

Theo Senden ::



Zomaar een huis in de wijk

Op een maandagmiddag, als ik net de kinderen weer naar school heb gebracht na de boterham, fiets ik er even langs: het huis, wat ik al een tijdje op het oog heb.

Er staan werkspullen in de tuin en de voordeur staat open. In de hal zijn twee heren druk in gesprek. Nieuwsgierig kijken zij mij aan.

Ik stel mij voor en leg mijn komst uit. Dat ik juist dit huis op het oog heb voor mijn rubriek, vanwege de steeds weer wisselende blikvangers voor het raam. Recent was het huis in Halloween sfeer, nu is men voorbereid op de komst van de goedheilig man. Door de jaren heen heb ik verschillende thema's de revue zien passeren: Unox, Carnaval, Pasen, voetbal, Kerst opgevolgd door prachtige orchideeën. Ook het Boeddha schilderij is een enorme blikvanger.



Eén van de mannen, Marcel, blijkt de heer des huizes te zijn. Zijn vrouw maakt de 'etalages'. Hij denkt dat zij het wel leuk vindt om geïnterviewd te worden. Ik krijg een telefoonnummer en wij spreken af dat ik vanavond even sms of het schikt. En zo komt het dat ik 's avonds het mooi opgemaakte raam aan de binnenkant kan bewonderen.

Enig idee al, waar ik ben beland? Bewoners van de Rode Pannenbuurt en het Neherlab zie ik al knikken. Juist ja, de Sint Paulusstraat nummer 5. Marcel & Bernadette vermeldt het naambordje.



Bernadette komt mij vaag bekend voor. Als oppasmoeder blijkt zij regelmatig bij school te staan. Het 'oppaskind' in kwestie zit inmiddels al in groep 8. Tijd voor een nieuwe job. Per 1 januari zal zij 24 uren diensten bij gehandicapten gaan draaien. Marcel is timmerman van beroep en opzoek naar een nieuwe uitdaging. Tips zijn welkom!

Natuurlijk wil ik het verhaal achter de etalages weten. Bernadette is een 'crea Bea' type. Geen knutsel activiteit op school werd overgeslagen. Ze is klein begonnen: twee potten opgemaakt in het thema van het jaargetijde, zette zij onder haar glazen salontafel.

De etalages zijn er gekomen omdat Bernadette de buurt en de straat nogal saai vond. Marcel en Bernadette zijn 8 jaar geleden, feitelijk onvrijwillig, in de Paulusstraat komen wonen. De bestaande woningbouw aan de Plaspoelstraat moest tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw ter verbetering van het Damcentrum. Men heeft hen altijd voorgehouden, dat zij later terug konden keren. In praktijk blijken de te bouwen woningen stukken duurder.



Marcel - geboren en getogen Leidschendammer - woonde tot 1969 in de Nieuwstraat, nadien in de Plaspoelstraat, alwaar hij 'zijn' Bernadette leerde kennen. Hij was namelijk haar bovenbuurman. U kunt zich voorstellen dat het stel fijne herinneringen heeft aan hun vorige straat en dat het dan even wennen is, zo in een andere buurt.



De etalage diende eigenlijk een ander doel: tegen inkijk. Het tegenovergestelde werd bereikt, de blikvanger trekt juist veel bekijks. Laatst nog stond er een verdwaalde Pool de Boeddha aan te gapen. De bezorger van 'Het Krantje' mag graag foto's nemen van de diverse bonte uitstallingen, niet nadat hij overigens keurig om toestemming heeft gevraagd.

Het stel krijgt spontane, leuke reacties. Vooral oude mensen nemen de tijd om even een paatje te maken.

Bernadette wordt wel eens de 'mevrouw van het raam' genoemd. 'Zolang het maar in de goede zin des woords is heb ik er geen moeite mee, glimlacht Bernadette.'

Sanja Duijvestijn ✪



Φ | PhD | SCRIPTORIUM
Calligrafie & Typografie

Calligrafie

toepassing van schoonschrift

voor de fraaie verzorging van:
oorkonden, getuigschriften, diploma's
uitnodigingen, gastenboeken
menukaarten & tafelplaatskaarten
boekmerken, boekopdrachten
wenskaarten enz.

voor nadere inlichtingen:
Philippe Th. Hubèr



»VeurbORGH«

VAN RANDWIJKSTRAAT 2 2264 XK LEIDSCHENDAM
M 06- 519 222 15 · M +31 61 070 2005
E PHARDE@PHD-IS-DEMON.NL

Cursus Calligrafie

De WijkVereniging Damsigt organiseert in samenwerking met PhD | Scriptorium de *Leergang Calligrafie*.

Deze leergang voor beginners omvat oa. een eerste kennismaking en de inleiding in de beginselen van het schoonschrift, waarin de elementaire schrifttoefeningen aan de orde komen, alsook allerlei wetenswaardigheden mbt. de Schrift-geschiedenis en -ontwikkeling &td.

Het leren schrijven van een aantal schriftsoorten - zoals de Karolingische Majuskels en Minuskels - wordt nader behandeld; de nadruk wordt hierbij vooral gelegd op de toepassingen van het schoonschrift voor eigen gebruik: het op eenvoudige wijze vervaardigen van bijvoorbeeld wenskaarten en uitnodigingskaarten.

Voor het verder verwerken van de opgedane kennis en het door regelmatige zelfwerkzaamheid opdoen van de nodige ervaring en de vereiste vaardigheid worden wekelijks oefenopgaven meegegeven.

De gehele duur van deze leergang is 6 weken (6 wekelijkse lessen van 2 uren)*; Het lesgeld voor de leergang bedraagt € 97,50 [+ € 15,00 voor niet-leden (WijkVerenigingslidmaatschapsgeld)].
zie de bijlage voor nadere inlichtingen [Inlegvel].

Philippe Th. Hubèr ::

* PhD | Scriptorium behoudt zich het recht voor de leergang bij een te gering aantal deelnemers niet te laten doorgaan. In dat geval wordt getracht met de betrokken belangstellende deelnemers een andere mogelijkheid te vinden, of worden reeds betaalde les gelden teruggegeven (behoudens het mogelijk betaalde WijkVerenigingslidmaatschapsgeld).
- Voor de door welke oorzaak of om welke reden dan ook niet bijgewoonde lessen blijft het les geld verschuldigd (derhalve alsdan geen teruggave van reeds betaald les geld). ::

Oproep!

Op zoek naar de geschiedenis van Damsigt

Beste buurtgenoten,

Op 25 april 2013 hield Ton Innemee een presentatie in sociëteit De Kajuit met veel verhaal- en beeldmateriaal over onze wijk Damsigt.

De belangstelling voor de geschiedenis van de wijk bleek groot. Zo groot dat er meteen plannen voor een vervolg ontstonden. Bijvoorbeeld in de vorm van een boek of andere publicatie. Met verhalen, achtergronden en foto's.

Zoiets is er nog niet.

Er zijn weliswaar de nodige historische publicaties over Voorburg maar onze wijk komt daarin nog niet of nauwelijks voor.

Dus wat nu? Er is al een echte werkgroep samengesteld die dit samen met de historische vereniging Voorburg wil aanpakken. Het begin is *oriënteren* en *verzamelen*.

Daarom deze oproep:

Heb je materiaal om te delen, of suggesties hiervoor? - Denk aan foto's, herinneringen, verhalen of documenten over vroeger. Of mensen die hier lang geleden woonden, die verhalen kunnen vertellen.

De precieze afbakening moet nog duidelijk worden. Dat hangt ook van het materiaal af.

We denken aan de jarendertigwijk Damsigt en misschien een stuk daaromheen. We kunnen de laatste honderd jaar bekijken, maar misschien ook veel verder teruggaan in de tijd. Allerlei onderwerpen zijn denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de spoorlijn, de winkels, de oorlogsjaren, persoonlijke belevenissen.

Heb je suggesties of bijdragen? Het zou geweldig zijn als je ze met ons deelt.

[zie de contactgegevens onderaan].

Hartelijke groet,
namens de werkgroep,

Ton Innemee

Opwijkstraat 25 · 2272 BC Voorburg
T 070- 387 35 54
E <ouddamsigt@gmail.com> ::

Ontwikkelingsvisie Klein Plaspoelpolder



Verslag eerste presentatie door de gemeente op dinsdag 5 november

Deze bijeenkomst zou in de zaal van De Binnenhof gehouden worden. De belangstelling was echter zó boven verwachting, dat uitgeweken werd naar de Kerkruijnte. Deze ruimte werd tot de laatste stoel bezet.

Door de wisseling van ruimten werd het wat behelpen met het beeld en geluid, gelukkig kwam alles toch goed over. De presentatie werd gegeven door wethouder Heleen Mijdam en projectleider Anne-Greet Dilweg.

Allereerst werden de aanwezigen gewezen op de site <www.lv.nl/klein-plaspoelpolder>, alwaar de Nota van Uitgangspunten betreffende de ontwikkelingsvisie Klein Plaspoelpolder mét bijgaand beeldmateriaal, uitvoerig te zien is. Ook de notulen van deze eerste bijeenkomst zijn er na te lezen. Behoudens enkele inleidende notities zal ik daarom niet in op dit materiaal ingaan omdat iedereen dat zélf kan bestuderen.

Dit verslag beperkt zich tot enkele opmerkingen uit de zaal en tot slot wat eigen punten.

In de nota worden de kansen geschetst voor een ontwikkeling die tot doel heeft een wijk te maken met een menging van wonen-en-werken, een groen karakter en eigen ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt onderzocht of een extra oeververbinding over de Vliet mogelijk is. Deze heeft tot doel de gemeente beter te ontsluiten, het sluisgebied te ontlasten

en Overgoo beter aan de gemeentelijke structuur te koppelen.

Door middel van een uitgebreide analyse van alle kenmerken van het gebied, wordt laagsgewijs alle informatie onderzocht welke bruikbaar is bij het bepalen van de identiteit van het plangebied o.a. betreffende de ondergrond, historie, netwerken, verkeer, occupatie, eigendom, enz.

Hieruit volgen enkele opgaven: versterking kwaliteit Vlietoever, historisch lint, entree gemeente, voorzieningen, oeververbinding, menging wonen-en-werken. Dit resulteert in een aanzet tot een structuurvisie met punten zoals: toegankelijkheid, identiteit, zoekgebied oeververbinding, vraag gestuurd programma en besluit met een hele serie nog te verrichten onderzoeken.



Om transformatie mogelijk te maken zullen een aantal nu aanwezige gebouwen en voorzieningen op hun kwaliteit onderzocht worden. De bedrijven Mebin en Avalex zullen op termijn verplaatst worden,

kantoorcolossen als het Total-gebouw, het misnoedige Billitongebouw, het vrolijke aquarium Triadome en voormalig BVD-gebouw worden op hun (on)mogelijkheden onderzocht.

De Vlietoever als groenzone en kenmerkend structurelement, benevens de oude boezemsloot, grenspaal en overige historisch bepalende elementen zullen dragers van de nieuwe structuur worden.

De gemeente spreekt over een uitnodigingsplanologie en kent een belangrijke rol toe aan eigenaren, marktpartijen en bewoners/gebruikers.



De reacties uit de zaal betreffen, zoals te verwachten was, in hoge mate de extra oeververbinding. Velen zijn als eerste reactie hier niet blij mee. Angst voor sluipverkeer, hevollopen van de bestaande wegen, drukte in woonstraten enz. spelen daarin een rol.

Betreurd wordt dat, na het verdwijnen van de Nebim in 2017, het laatste restje vrachtverkeer over de Vliet óók zal verdwijnen (en daarmee dus een historisch héél kenmerkend element van bedrijvigheid langs de Vliet!).

Wel wordt door enkelen gewezen op de huidige verloederde toestand van de openbare ruimte, zoals bij het Billiton gebouw en het gebied bij het Tribunaal. Iedereen is het er over eens dat er iets moet gebeuren. Men denkt hierbij aan het mengen van woningen met (ambachtelijke) bedrijfjes. Een betere koppeling van Voorburg-Leidschendam wordt als positief ervaren. >



Atelier De Boot wordt gesloten in 2014



Alle kinderen uit de wijk tussen de 4 en 12 jaar kunnen iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur, - samen met de kinderen van de NSO De Blauwe Zebra - komen knutselen in wijkcentrum 'De Boot' (Duivesteijnstraat 22).

Wie kent deze tekst niet? Iedere WijkWijzer weer presenteren Mirjam de Jager en Mireille Romijn hun programma voor het komende seizoen.

Toen ik nietsvermoedend omstreeks de deadline-datum de dames vroeg om het programma, bleken zij net het bestuur op de hoogte te hebben gesteld van hun voornemen tot sluiten.

Simpelweg omdat het kinderaantal steeds verder terug liep.

De vaste knutselaars worden groot, hebben clubjes of vliegen uit.

Voor nieuwe aanwas in de wijk wordt doorlopend gezorgd, echter heeft die veelal nog niet de knutsel-leeftijd bereikt.

Einde van een tijdperk.

Voor wie aan een creatief feestje denkt: workshops op maat zijn bespreekbaar!

Voor nadere inlichtingen:

<m.romijn@vranckenpeeters.eu>

De (voormalige) BootWerkers:

Mirjam de Jager T 070- 888 96 56

M 06- 252 20 444

Mireille Romijn T 070- 385 06 70

M 06- 307 97 069

∴

Atelier De Boot

• **KnutselBijeenkomsten** •

Het programma

wordt helaas niet meer niet vervolgd!

Woensdag XX xxxxxxxx: **knutselen!**

!  Programma-einde:
zie W <www.xxxxxxx.nl>



Einde van een tijdperk...



De Schuitenjager en het aanloophaventje moeten blijven. Op de vraag hoe de verhouding hoog- en laagbouw zal worden, kan nog geen uitspraak worden gedaan.

Een belangrijke opmerking is dat de huidige belanghebbenden en marktpartijen géén uitspraak kunnen doen over hun wenspakket, als niet éérst duidelijk wordt óf er en zo ja en wáár een extra oeververbinding zal komen. Kortom alle opmerkingen hebben een nog aftastend karakter. De duidelijke presentatie wordt door een ieder gewaardeerd. Ieder die wil meedenken over de uitwerking van deze eerste visie kan zich aanmelden voor de Klankbordgroep.

Enkele persoonlijke notities

Zonder op de discussie vooruit te willen lopen, enkele aandachtspunten:

Mijn vrouw en ik wonen in het kleine torentje, het dichtst bij de Mebin en genieten van de bedrijvigheid en de voortdurende wisselende schepen als de Piéja, Juliska en de Giessendam die voor ons appartement komen aanleggen om zand, grind en cement over te laden. Een geweldig leuk bedrijf en geheel passend in de traditie van bedrijvigheid langs de Vlietoever.

De grote bedrijvigheid herinner ik mij ook nog vanuit mijn jeugd. Het jagen en het duwen van vrachtschepen en daardoor de mooie diversiteit van de gehele Vlietoever. Een aspect wat niet aan bod komt in de visie van de gemeente.

Het terrein van Avalex is een zootje en kan wat ons betreft weg. De kantoorkolossen zijn ook behoorlijk gedateerd en grotendeels leeg-

staand. Het streven naar een registrerende en stimulerende rol voor de gemeente om ambities van alle betrokkenen ruimte te geven klinkt sympathiek, maar is niet voldoende om kwaliteit op te leveren.

Bij het Sijtwendeplan destijds, is de prachtige kwaliteit te danken aan de visie van de ingehuurde stedenbouwkundige Ashok Balothra. Ook bij het herindelen van Klein Plaspoelpolder zal een goede stedenbouwkundige noodzaak zijn.

De discussie over een extra oeververbinding wordt nu ongeveer 40 jaar gevoerd.

Ik ben zéér benieuwd naar de verder gaande discussie, de start en ambities zijn veelbelovend!

Ir N.W.(Pim) van der Lek ∴





Het ontstaan van de Verlengde Landscheidingsweg



Al voor de Tweede Wereldoorlog lag er een plan om een hoofdweg te leggen rondom Den Haag om deze stad een goede ontsluiting te geven op het Rijkswegennet. De snelweg – een met klinkers bestrate tweebaansweg van Amsterdam naar Leiden en Den Haag – liep grotendeels over het huidige tracé van de A44, dat eindigde bij de Van Alkemadelaan. Ook de A13 naar Rotterdam was een klinkerweg, die begon bij de toenmalige rotonde aan het einde van de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg.

Met het steeds drukker wordende verkeer in en rondom Den Haag ontkwam deze gemeente er niet aan om de stad beter te ontsluiten.

Er werd toen een Landscheidingsweg bedacht, die van Scheveningen naar de Benoordenhoutseweg liep en daar aansloot op de Rijksstraatweg. Maar op papier was deze weg al doorgetekend naar een toekomstige A4, die de nieuwe snelweg moest worden van Amsterdam naar Rotterdam. Dit wegdeel werd de Verlengde Landscheidingsweg (VLW) gedoopt. Een weg, die op palen of gelijkvloers langs de bebouwing van Voorburg zou worden gevoerd.

Het zal duidelijk zijn, dat deze weg veel weerstand opriep bij onder meer de bewoners van de wijken Damsigt en Park Leeuwensteijn. Reden voor hen om in 1955 een stichting in het leven te roepen: de Stichting Damsigt-Park Leeuwensteijn, met als doel zich te verzetten tegen dit wegdeel.

Inmiddels werd door Den Haag wel de Utrechtsebaan aangelegd, die op een nog steeds ongelukkige wijze aansluit op de Zuid-Hollandlaan. De Stichting hoopte in stilte, dat dit de noodzaak van de aanleg van de VLW zou ondermijnen.

Helaas niet, want toen omstreeks 1960 de regering geld overhad (wat een luxe), werd besloten alvast de draagconstructie voor een VLW op poten neer te zetten.

Dit werk werd uitgevoerd door BBM uit Breda, niet alleen op het Oosteinde, maar ook op de Noordsingel en overige kruisingen in Voorburg.



Een wel zeer onwelkom signaal aan de bewoners van onze wijken, die uiteraard door middel van de Stichting in het geweer kwamen.

Het voert te ver om de juridische strijd van decennia lang te beschrijven, maar feit is het, dat het verweer door vele van onze wijkbewoners succesvol werd gevoerd.

Vermeldenswaard is het, dat deze bewoners belangeloos financieel bijdroegen aan de kosten van juridische bijstand. De wetgeving rondom de goedkeuring tot aanleg van zo'n weg werd in de loop van de jaren steeds meer aangescherpt, hetgeen de Stichting aangreep om tot aan de Raad van State bezwaar aan te tekenen tegen de aanleg ervan. De Stichting werd door de Raad van State in het gelijk gesteld en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat zou weer opnieuw mogen beginnen, ware het niet, dat er zich een consortium aanmeldde: van Bohemen, Volker-Stevin en Kuiper's Compagnion.

Er werd een plan gepresenteerd waarbij werk met werk werd gemaakt. Dit wil dus zeggen, dat de kosten van aanleg van de weg gedekt zouden worden door de opbrengst van de grond.

Ja, en toen ging het allemaal heel snel, want door de verkoop van de grond bleek er een tunnel onder de Vliet door te kunnen komen en een half verdiepte tunnel, tot voorbij de spoorlijn Den Haag – Leiden, een prachtig park genaamd Park Sijtwende en een flink aantal kunstwerken van bekende Nederlandse beeldhouwers. Ik denk dan onder meer aan Peter Struyken, Kjeld Blauw en Armando.

Ook de woningen op en rondom het tracé dragen bij tot een veel fraaiere woonomgeving dan indertijd de onbebouwde strook waarop een gelijkvloerse of op palen gezette N14 zou moeten komen.

Heinjan Muller, oud-secretaris van Stichting Damsigt-Park Leeuwensteijn

∴

'trick or treat'
Halloween



Een terugkerend onderwerp in de wintereditie van de WijkWijzer is een verslag van Halloween.

Redacteuren Paul de Goede (in 2011) en Jolanda Zuydgeest (in 2012) lieten u beurtelings meekijken in deze Amerikaanse tegenhanger van Sint Maarten.

Er werd dan verslag gedaan van de Voorburgse kant van onze wijk: de Damsigtstraat en de Essesteijnstraat richting de Dr. Beguinlaan.

Velen zien de Damsigtstraat (ook al vanwege de benaming van onze Wijkvereniging) als het enig echte epicentrum van de wijk.

Voor de bewoners van de Leidschendamse kant van Wijk 7, soms een doorn in het oog.

Het is heus: wie de Looierslaan oversteeft staat ineens in Leidschendam en wel in de Verzetsheldenwijk. Voor de annexatie was de Looierslaan dus een gemeentegrens.

En jawel, in de Verzetsheldenwijk doen ze ook aan Halloween.

Dit keer zelfs met meer deelnemers dan ooit: 37 huizen en 73 kinderen.

De Verzetsheldenwijk heeft sinds kort een eigen Facebook pagina:

<<http://www.facebook.com/groups/Verzetsheldenwijk>>.

Sanja Duijvestijn ∴



Uit in De Kajuit



Sociëteit De Kajuit Snoep

Het is net Halloween geweest en mijn kleinzoon heeft in zijn wijk met een groepje kinderen een zak vol snoep opgehaald. Op de deurbel drukken was voldoende actie om toegang te krijgen tot schalen gevuld met de meest uiteenlopende zoetigheden. Soms werd er door de kinderen wat geroepen of er werden wat enge geluiden gemaakt, maar meestal klonk meteen de uitnodiging: 'nou, zoek maar wat lekkers uit hoor. Voor elk handje één'.



Het volgende moment in het jaar om zomaar wat te krijgen is Sint Maarten. In onze regio moet je daarvoor overigens wel in Voorburg wonen, daar is een St. Martinuskerk. Of op de school met zijn naam zitten, anders weet je waarschijnlijk niet zo veel van die Heilige met zijn mantel en de mand met appeltjes.



Het 'bedelen' wordt nu vaak begeleid door het meevoeren van een lampion en het zingen van liedjes, zoals 'Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, hier komt Sinte Maarten aan'.

Snoep wordt door sommige goede gevers vervangen door fruit.

Ja en dan volgt natuurlijk het ultieme kinderfeest waarin snoep een heel grote rol speelt... Sinterklaas.



Al bij de intocht gaan er vele, vele kilo's in kleine plastic zakjes verpakt uit de grote jute zakken van Piet naar kind. Sommige kinderen zijn zo gehaaid in het scoren van Piets gulle gaven dat de ouderlijke huizen weer voor weken voorzien zijn van voorraden zoetigheid. En dan moeten de chocoladeletters, suikerbeesten, marsepeinen figuren, borstplaat, pepernoten + kruidnootjes en ander strooi-goed nog komen!

Het kerstfeest is toch wat minder uitbundig met mooi uitgevoerde kerstchocolaatjes, kerstkransjes met amandelen, rode, groene en zilveren smarties.



Eetbare kerstboomversiering, vaak met rode lintjes bevestigd, vallen na enkele dagen vochtgebrek spontaan uit de boom en het ouder-idee om 'het hoog te hangen' valt dan vaak letterlijk en figuurlijk in duigen/stukken.

Zo heeft elk feest zo zijn eigen bijbehorend snoepgoed.

Pasen – eitjes, bakken vol... met de meest vreemde combinaties van smaken.



Sociëteit De Kajuit

Programma van De Kajuit in de komende maanden:

2014

in uw wijkgebouw De Boot
op de donderdagen vanaf 21:00 uur
2, 16 en 30 januari
13 en 27 februari
ëtz.

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Voor de volgende Kajuit-avonden zal de programmering op de website bekend gemaakt worden.

Kajuitavonden donderdag om de twee weken vanaf 21:00 uur in Wijkgebouw De Boot, Duivesteijnstraat 22, Voorburg · T 387 07 58 De Kajuit · ING rekening nummer 36 56 821

Er is zelfs een winkelketen die een assortimentskaart uitgeeft om het kiezen veel meer gemakkelijk te maken!

Oranje Tompouces als het Koningsdag is, zijn er al hartjes verkrijgbaar met Moeder- en Vaderdag?

Tja, en eigenlijk doen wij op De Kajuitsoosavonden niet anders. Ook hier worden de jaarfeesten en de seizoenen gevolgd en gevierd door speciale hapen en drankjes aan te bieden. Zo is er aan het begin van een 'nieuw' Kajuitjaar in augustus/september een zomerse barbecue, tijd voor de vakantie verhalen en een fotowedstrijd.

Dit jaar viel 3 oktober, Leidens ontzet, op een Kajuitdonderdag en er was haring met wittebrood en kleine bakjes met hutspot. In november houden wij altijd onze mosselavond. Een groep vrijwilligers is dan druk bezig met koken en uitserveren. >

Sociëteit De Kajuit

< vervolg van blz. 13

◀ In december zal zeker de glühwein en kerstkrans niet ontbreken en toen één van onze leden afgelopen januari de Watersnoodramp van 60 jaar geleden herdacht met een voordracht die zijn eigen jeugderinneringen daaraan betrof, was er erwtensoepp.
Voor de getroffen en van toen was dat ook vaak een welkome warme hap.

De nieuwjaarsreceptie die het bestuur van de Wijkvereniging Damsigt samen met De Kajuit organiseert wordt altijd opgevrolijkt met Kir Royal en veelheid verschillende 'receptiehapjes'.

Eén van onze leden bakt al jaren speciaal op deze avond oliebolletjes voor ons die haar man heel warm, zo uit het vet naar De Boot brengt. Gelukkig wonen zij vlakbij.

En vers zijn ze zo lekker!!



Voor elke sociëteitsavond wordt per toerbeurt aan de leden gevraagd of hij/zij de hapjes wil verzorgen en het is bijzonder te zien dat een ieder voor het beschikbare bedrag toch iets eigens bedenkt en mooi opgemaakte schotels laat langs gaan.

De laatste bijeenkomst voor de vakantiestop is in de periode van de nieuwe haring en die is dan ook in grote hoeveelheid aanwezig. In stukjes of aan de staart, ze glijden heerlijk naar binnen.

Wat is nu de overeenkomst tussen het snoepen van een groepje kinderen en de hapjes op een Kajuitavond? Het samen eten is gezellig en nodigt uit tot praten, contact en aandacht.

Het is 'iets delen' met elkaar en dat is één van onze ideeën over hoe De Kajuit moet functioneren. En dat geldt dan natuurlijk niet alleen voor eten en snoepen, maar zeker ook voor al het lief en leed wat een ieder van ons kan overkomen.

Mede namens de andere bestuursleden, Anneke Bakkum, Job Fennema, Ton Innemee en Steven Stanmeyre wens ik u van harte heel veel goede

**eet- en deel-
momenten** toe
in **2014!**

Joyce Piepenbroek - van der Steur,
Voorzitter van De Kajuit ♫

Raadrubriek

Blij verrast, was ik met de enthousiaste reacties op mijn doorkijk raadrubriek. De winnaars heb ik vorstelijk beloond. Tenslotte heet ik niet voor niets Prins!

Drie nieuwe herfstkiekjes, die gezien deze wintereditie nu net een seizoen achterlopen.

Uw oplossing kunt u mij toesturen of mailen, als u dat prettiger vindt. Vergeet uw telefoonnummer niet. Wandel/zoek ze!

Anita Prins ♫

Oosteinde 293 · 2272 AE Voorburg
E <jagprins000@ziggo.nl>





De WijkWijzer in 2014

Wij als bestuur gaan voor optie 1 en hadden dat als volgt gedacht:

Nieuwe opzet WijkWijzer

Zoals in de bestuursberichten al is vermeld, gaan we in 2014 van start met een nieuwe werkwijze, maar natuurlijk niet zonder nieuwe hoofdredacteur / -trice!

We gaan werken met software van de Stichting MEO* die o.a. steun biedt bij het maken en drukken van magazines. Ook nemen zij de advertentiewerving en de daarmee samenhangende feedback voor hun rekening. Dit levert een enorme lasten-verlichting voor de redactie op en ook het online samenstellen van de WijkWijzer zal zeker een enorme tijdsbesparing opleveren. Iedere redacteur kan vanachter het eigen bureau zijn of haar eigen rubrieken samenstellen en vormgeven. De hoofdredacteur kan daarentegen alle pagina's bewerken en zal uiteindelijk als de deadline daar is de nieuwe editie fatteren en daar-

* (<www.stichtingmeo.nl>)

mee aan de Stichting MEO het sein geven om het drukproces in gang te zetten.

Voor de nieuwe opzet zal eerst nog een sjabloon moeten worden ontwikkeld met de huisstijl van het blad, maar als die eenmaal staat, dan zal de productie van de WijkWijzer een stuk eenvoudiger worden! Ook zal het blad voortaan in fullcolour gaan verschijnen, hoewel we waarschijnlijk in eerste instantie niet al te kleurrijk uit de verf zullen komen.

Maar het is mede aan de nieuwe hoofdredacteur om dit mede te bepalen. Een belangrijk onderdeel van zijn/haar taak zal naast het schrijven van artikelen, het aansturen van de makers van de diverse vaste rubrieken en columns zijn.

Kortom, wees onze *Ster van Bethlehem* en leidt de WijkWijzer naar een nieuwe toekomst: grijp je tabletten, laptops en smartphones en reageer!

Peter van der Breggen ::



Wegens het vertrek van één onzer collega's zijn wij op zoek naar een:

Redacteur / Redactrice voor de *WijkWijzer*

Wat vragen we:

Een enthousiaste wijkbewoner die zitting neemt in de redactie van de WijkWijzer en 1 of 2 artikelen schrijft per kwartaal over een opvallende gebeurtenis in de wijk.

Wat krijg je daarvoor terug:

- Grote redactionele vrijheid
- Degelijke inwerkperiode
- Leuke collega's
- Variabele werktijden
- Veel sociale contacten in en om de wijk
- Passende Vrijwilligersvergoeding
- Veel positieve respons uit de wijk: dus sterker gevoel van eigenwaarde

Reacties kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingeleverd bij:

Peter van der Breggen · Telefoon 070- 387 60 78 | E <peter@libreg.nl >

Liesbeth is dit jaar uitgeroepen tot ondernemer van het jaar!

Vindt u het ook zo vervelend om naar het reisbureau te gaan en als u daar dan bent dan nog wachten tot u aan de beurt bent? Of u wilt een reis boeken maar u heeft geen tijd om naar het reisbureau te gaan? U wilt zelf uw reis boeken maar u ziet op het internet door de bomen het bos niet meer vanwege het grote aanbod en wat is eigenlijk een goede reisorganisatie?

Dan heb ik voor u de oplossing!

U kunt bij mij boeken wanneer het u uitkomt, via de mail, telefoon, bij u thuis of op kantoor zonder dat u de deur uit hoeft. Ik ben ook buiten kantooruren bereikbaar.

Of u nu een kiest voor weekendjes weg, campings, cruises, (op maat gemaakte) rondreizen en huwelijksreizen, huurauto's etc... Alles is mogelijk. Ook kan ik u helpen met het regelen van zaken-, groeps-, incentive en schoolreizen.

Met als voordeel:

- Meer service, zonder extra kosten
- Een aanspreekpunt van begin tot einde van uw reis
- Lid van de ANVR en SGR

Kortom: Begin uw vakantie thuis!

Boeken via Personal Touch Travel: **Snel – deskundig – makkelijk**

Meer weten?

Neem contact met mij op via telefoon of mail:

Liesbeth Geelen

Tel: 06 24750809

E-mail: liesbeth.geelen@personaltouchtravel.nl

www.personaltouchtravel.nl/liesbeth-geelen

Personal
Touch Travel



Bereikbaarheidsgegevens

Bestuur · Wijkvereniging

- Ton van Kasteren, *voorzitter*
T 070- 386 28 03 M 06- 319 39 679
E <van.kasteren@casema.nl>
- Marlise Hof, *secretaris*
T 070- 415 22 85
E <marlise@telfort.nl>
- Peter van der Breggen, *penningmeester*
T 070- 387 60 78
E <peter@libreg.nl>
- Theo Senden, *algemeen bestuurslid*
T 070- 387 63 74 M 06- 338 07 365
E <theo.senden@tiscali.nl>
- Benno van Graffhorst, *algemeen bestuurslid*
T 070- 386 32 90
E <a.van.graffhorst@planet.nl>
- Vera Holman, *algemeen bestuurslid*
T 070- 387 57 64 M 06- 132 30 529
E <vhfl.holman@ziggo.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer

- Paul de Goede, Jolanda Zuydgeest, Marlise Hof, *redactie*;
S.J. Duijvestijn, *hoofredactie*
T 070- 320 39 09 E <sanja@deduifjes.nl>
- Ph.Th. Hubèr, *vormgever* [Φ | P h D · PHART DESIGN]
M +31 [0] 61 070 2005
E <pharde@phd-is.demon.nl>

Beheer De Boot

- Ton van Kasteren,
T 070- 386 28 03 M 06- 319 39 679
E <van.kasteren@casema.nl>

Verhuur De Boot

- [uitsluitend voor leden]
> voor vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten, cursussen & z.
- Georgine Bulterman T 386 23 30
E <g.bulterman@versatel.nl>

Activiteiten in De Boot

Kinderopvang Skon

- > maandag t/m vrijdag · [07:45 – 18:15 uur]
- Blauwe Zebra T 387 72 31
E <debblauwezebra@skon.nl>

Peuterspeelzaal De Boot

- > maandag t/m vrijdag · [08:45 – 11:45 uur]
- T 387 07 58
E <pszdeboot@gmail.com>

Atelier De Boot

- > woensdag · [13:30 – 15:30 uur]
- Mirjam de Jager T 888 96 56
E <mhdejager@hotmail.com>

Sociëteit De Kajuit

- > donderdag [eens in de twee weken] · [21:00 – ± 24:00 uur]
- Joyce Piepenbroek T 327 43 72
E <j.piepenbroek@me.com>

Bridgeclub De Boot-Inn

- > dinsdag of donderdag [wekelijks wisselend]
- Ria de Graaf T 386 27 57
E <terdegraaf@casema.nl>

Wijkagent

- T 0900- 8844
- mw I. Beekhuizen
E <i.beekhuizen@haaglanden.politie.nl>

Column

Jolanda laat ons meegenieten in haar leven met pubers, katten, hond en man.

Lekker buiten

Door de week loop ik om 7 uur 's ochtends met Knofje over het Hobbelpad (het pad bovenop de tunnel), geen idee waar deze naam vandaan komt. Het is vroeg, maar een prima moment om even rustig wakker te worden.

Alweer 2 jaar drentelt Knofje in ons gezin. Bijzonder, hoe snel de tijd gaat en hoe 'gewoon' het is in het gezin.

Ik groet de buurman, ook vroeg op het pad, met de hond. Ik kan het niet nalaten om te zeggen: 'Wie wilden er ook alweer een hond? Uitlaten doen we echt hoor!'

De buurman knikt en lacht.

Ach, ik klaag niet.

Alhoewel de afspraak vóór de aanschaf van Knofje dat ik mij alleen met de katten zou bemoeien, niet is nagekomen. De meeste kilometers maak ik. Dagelijks één of meerdere rondjes in het park en op mooie, vrije dagen richting strand of Meijendel. Op zondagochtend een rondje Voorburg, in alle vroegte.

Ik kan er van genieten en inspiratie opdoen. Ik moet er niet aan denken dat ze er niet meer zou zijn.

En toch droomde ik het.

Iemand sprak mij aan. Het was helemaal niet goed om met zo'n klein hondje zoveel te lopen! Mijn wandelingen waren te lang en te intensief. Het was beter om haar te ruilen voor een grotere hond. Eén dochter had er moeite mee, maar ik wist haar te overtuigen. Ineens liep er een andere hond door het huis.

Het was raar en het voelde minder goed dan ik had gedacht. Ik had helemaal niks met die hond.

De wekker haalt mij uit mijn 'nachtmerrie'. Gekrabbel aan mijn bed, als ik mijn dekbed weg sla. Ik kijk naar de kleine Knof die graag naar buiten wil. Een diepe zucht van opluchting. Op het Hobbelpad blijft de droom maar malen. Knofje inruilen? Hoe durf ik! Ze heeft energie voor een grote hond en met haar puppy-look steelt ze alle aandacht.

De meeste dromen zijn bedrog, en gelukkig, deze droom ook!

Jolanda Zuydgeest ·

Uiterste inleverdatum bijdragen voor de volgende WijkWijzer:
zaterdag 15 februari 2014

[De Redactie behoudt zich het recht voor ingezonden berichten aan te passen.]